

KUNST IN DE KERK

Een bloemengroet

Momenteel sieren prachtige bloemenschilderijen de wanden van ons kerkgebouw. Bloemen geschilderd door mensen die zich, of ze nu gemeentelid zijn of niet, verbonden voelen met onze gemeente. Mensen die hun talenten inzetten ten dienste van de schilderkunst.

In de kerkdienst van 2 maart jl. sloot ds. Hetty Cohen Stuart – Fens zich aan bij die bloemenzee. “Zeg het met bloemen” was de titel van haar overdenking. Zij baseerde haar overdenking op eerste 10 verzen Jeremia 35, “*De woestijn zal zich verheugen, de dorre vlakte vrolijk zijn, de wildernis zal jubelen en bloeien, welig bloeien als een lelie, jubelen en juichen van vreugde.*”[Jer.35,1v] en op Lucas 12: 22 – 31, “*Kijk naar de lelies [...] zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als één van hen.*”

De kern van haar overdenking was, maak je geen zorgen over de aankleding van het leven, maar wel over het leven zelf en dat wat het leven van mensen, dieren en natuur aantast. Richt je leven niet op uiterlijke vertoon, geld of macht, maar leef in een hoopvol vertrouwen op God, op zijn toekomst en zijn gerechtigheid.

Verschillende bloemen vormen één schilderij. De verschillende schilderijen vormen één tentoonstelling. Zo is ook onze gemeente. Verschillende mensen die, in vertrouwen op God, één gemeente vormen. In een boeket worden de bloemen bij elkaar gehouden door een elastiekje rond de stelen. Als gemeente worden wij bij elkaar gehouden door *Geloof, Hoop en Liefde*. Zo vormen wij Gods bloemengroet aan de wereld.

In deze kerkdienst werd duidelijk gemaakt dat KUNST IN DE KERK meer is dan aankleding, maar vooral ook een boodschap aan ons als gemeente en een boodschap van ons als gemeente aan de wereld. De werkgroep houdt u op de hoogte van de Kunst in de Kerk.

Werkgroep,
KUNST IN DE KERK